



Özdemir İnce

Quotes from his eight op-eds in *Hürriyet*
ESI and *Islamic Calvinists* February 2006

7 February 2006

Op-ed title: **Avrupa İstikrar Girişimi - European Stability Initiative**

Son birkaç ay içinde "Alt Kimlik/Üst Kimlik", "Halkların kendi kaderlerini tayin hakkı" gibi kavramlar saçma sapan yer ve bağlamlarda kullanılmıştı. Şimdi de sıra "Kalvenizm"e geldi.

Son keşif "Kalvenizm" in patenti "Avrupa İstikrar Girişimi"ne (European Stability Initiative) ait. Avrupa İstikrar Girişimi (ESI) yayınladığı bir rapora "İslami Kalvinistler: Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakârlık" adını vermiş.

Bu sorumsuz ve saptırıcı girişimin faillerini araştırdım ve istanbul@esiweb.org adresine "Kimsiniz, kimlerdensiniz, gelir kaynaklarınız nedir?" diye sordum. ...

"Kalvencilik" ("Kalvenizm") kavramı sadece Hristiyan toplumlarda kullanılabilir. "Kalvenizm" kavramını Türkiye ve Müslüman toplumlar için kullanmak, Hz. Muhammed ile Hz. İsa'nın yerlerini değiştirmeye benzer.

In recent months notions such as sub-identity and self determination were used in ridiculous contexts. Now it is the turn of "Calvinism".

The European Stability Initiative has invented this notion of "Calvinism". ESI has published a report titled Islamic Calvinists - Change and Conservatism in

Central Anatolia. I made an investigation of the promoters of this irresponsible initiative ...

The notion of Calvinism can only be used in Christian societies. The use of such a notion in Turkey and Muslim Societies equals to replacing Muhammed by Jesus.

8 February 2006

Op-ed title: Protestosuz Protestanlar /Protestants without a protest

Kızmaca yok: Eşegi boyayıp babasına satmakla ünlü Kayserili tipi, girişim ruhunu dinsel protestodan almamaktadır. Sünni Müslümanlık'a yeni bir yorum getirmemektedir. Protestosuz Protestanlık, "Kayserili"ye uygun bir davranış ve yorum!

Don't get angry: The entrepreneurial soul of the Kayserian who paints the donkey and sells it to his father does not originate from any religious rebellion/protest. He does not bring any new interpretation to Sunni Islam. Protestantism without a protest matches the behaviour of Kayserians.

10 February 2006

Op-ed title: Esegi Boyamak/Painting the donkey

AVRUPA toplumlarında burjuva sınıfının ve kapitalizmin gelişmesini Protestan mezhebine, özellikle de Kalvenciliğe bağlamak din propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

Max Weber'in iddialarına karşın, burjuva sınıfının ortaya çıkışı ve kapitalizmin gelişmesi maddenin diyalektiğiyle ilgilidir. Uhrevi değil dünyevi bir olgu söz konusudur.

Peki Avrupa İstikrar Girişimi'nin uzmanları araştırmalarına hangi akıl ve cesaretle "İslami Kalvinistler. Orta Anadolu'da Değişim ve Muhafazakarlık" adını vermektedirler? Kayserililer parayı yeni mi keşfettiler?

Kuşkusuz hayır! Kayserililerle ilgili eşek boyayıp satmak hikayeleri boşuna çıkmamıştır. Kayserililerin ticaret yetenekleri deyimlerimize, atasözlerimize girmiştir.

Bilindiği gibi Anadolu Türkleşirken, Ermeni ve Rum gibi kentli, meslek sahibi Hıristiyan yerliler Müslüman olmuşlar ve Sünni mezhebini seçmişlerdir. Bir yandan yeni Müslüman muktedi tüccar ve sanayi erbabı, bir yandan bunlardan etkilenen yeni Türk sakinler pagan ve Hıristiyan Kayseri'nin toplumsal gelenekleri olan ticaret ve sanayi sürdürmüşlerdir. Uzun sözün kısası, "Kayserili tipi" en azından iki bin yılı aşkın bir geleneğe dayanmaktadır.

Peki Kayserililerin Kalvenistliği nereden çıkıyor? Avrupa İstikrar Girişimi'nin Kayseri sanayicilerin geleneksel başarılarını Nakşibendilere ve Nurculara yamama, mal etme hokkabazlığından çıkıyor.

Linking the rise of capitalism and of a bourgeois class in European societies with Protestantism and especially Calvinism is nothing else but religious propaganda.

Although Max Weber denies it, the rise of capitalism and a bourgeois class is linked with material dialectics. It is a this-worldly notion and not a mystic one.

How did ESI analysts dare to name their report "Islamic Calvinists"? Did the Kayserians invent money recently? Of course not. The stories of Kayserians "painting donkeys and selling them" are part of our stock of proverbs.

As everybody knows, while Anatolia was being Islamised many urban Christian Greeks and Armenians who had a profession became Sunni Muslims. These new Muslims who were involved in trade and industry, as well as the newly settled Turks, continued the tradition of trade and industry of Pagan and Christian Kayserians. In short, two-thousand years of traditions in this area formed the Kayserian.

Where does the Calvinism of the Kayserians emerge from? The answer is simple: the invention of ESI links it with Nakshibendis and Nurcus.

11 February 2006

Op-ed title: **Paranın Dini ve İmani/ The faith and religion of money**

Ama Avrupa İstikrar Girişimi hazırladığı raporla dini hem politikaya hem de ekonomiye alet ediyor. Nakşibendilik, Nurculuk ve AKP iktidarı hesabına tarihsel ve ekonomik gerçekleri tersyüz ediyor. Bu nedenle AİG'den ve onun ulusal ve uluslararası ilişkilerinden derin bir kuşku duyuyorum. AİG (ESI) raporu, Pagan, Hıristiyan, Musevi ve Müslüman "Kayserili"nin 2 bin yılda oluşmuş niteliğini, Nakşibendi ve Nurcu yorumu ile zorla modernite kaftanı giydirerek İslam'a yüklüyor. Sanki moderniteye yatkın Kayseriliyi Nurculuk, Nakşibendilik yaratmış

gibi. Kimbilir, belki de İslam Kalvenizmi olarak piyasaya sürülen Nurculuk ve Nakşibendilik etkisi olmamış olsaydı Kayserili çok daha hızlı kapitalist ve modern olabilirdi.

AİG (ESI) raportörlerine bir uyarım var: Kayseri Dokuma Fabrikası ile Şeker Fabrikası'nı kuran Cumhuriyet'e lütfen saygı duyun. Kayserili ilk kapitalist birikimini, eserleri günümüzde haraç mezat satılan planlı devlet ekonomisi, kamu sanayii sayesinde yapmıştır.

However, ESI's report uses religion for political and economic purposes. It turns the realities upside down for the sake of Nakshibendis, Nurcus and the AKP government. That is the reason why I have deep suspicions about ESI's national and international links. The ESI report presents the two thousand years of pagan, Christian, Jewish and Muslim tradition under the cover of a modern Nakshibendi and Nurcu interpretation of Islam. And who knows, perhaps without the influence of Nakshibendi and Nurcu interpretations, presented as Islamic Calvinism, Kayseri would have become capitalist and modern even quicker.

I warn ESI's analysts: Respect the Republic which created the Kayseri textile factory and sugar refinery. The first accumulation of financial capital by the Kayserians originated from these planned and state-built industrial companies which are at this moment sold (privatized) for very low amounts.

14 February 2006

Title of op-ed: **Sofu Kapitalizm /Ascetic Capitalism**

Bakan Abdullah Gül'e ve Kayseri'nin Kalvenistliğini savunanlara kocaman bir sıfır veriyorum!

Postmodern sosyologlar ile postmodern iktisatçılar, Karl Marx'ın tahtalı köyü boyladığına inandıkları için, onun, kapitalist ilk birikimin, ticari ve sınai kapitalizminin gelişmesinin kaynağında gezginci ve lanetli Yahudi'nin bulunduğunu söylediğini unuturlar.

TANRISIZ KAPİTALİZM

Kapitalizmi dine, dolayısıyla Tanrı'ya bağlamak çok tehlikeli bir düşüncedir. Böyle düşünenler hem dini hem de Tanrı'yı tartışma konusu yaparlar.

Kapitalizmin ilk sermaye birikimi ve daha sonra şahlanması döneminde, sadece erkek işçilerin değil özellikle kadın ve çocuk işçilerin gördüğü muamele hiçbir dinsel ilkeyle bağdaşmadığı gibi Tanrı adaleti kavramını da yaralar. Tanrı'yı itibarsızlaştırır. Çünkü hiçbir din ve Tanrı bu kadar gaddar ve adaletsiz olamaz.

Bırakın, kapitalizm dinden ve Tanrı'dan yoksun kalsın; dini ve Tanrı'yı kapitalizmin emrine vermeyin, onunla özdeşleştirmeyin. Yoksulu, başka bir din ve Tanrı aramak zorunda bırakmayın!

I grade Foreign Affairs Minister Abdullah Gul and the defenders of Kayserian Calvinism with a big zero.

Just because postmodern sociologists and postmodern economists believe that the theories of Karl Marx have died they don't want to remember his ideas on the first capitalist accumulation and the rise of industrial and commercial capitalism which is closely linked with the itinerant and unpopular Jew.

CAPITALISM WITHOUT A GOD

It is very dangerous to link capitalism to religion and thus to God. Those who make this connection create debates about both religion and God. During the initial accumulation of capital and the take off stage of capitalism, the treatment that not only men but also women and children workers were subject to was not in harmony with any religious principle and is destructive to the concept of God's justice. It harms the reputation of God. No religion and no God can be so cruel and unjust.

Leave religion and divine concepts out of capitalism. Don't subject them to capitalism or identify them with capitalism. Don't lead the poor to search for another religion or another God.

15 February 2006

Title of op-ed: Avrupa İstikrar Girişiminin amacı ne? What is the aim of ESI?

LUTHER'in, Calvin'in, Nakşibendilerin, Nurcuların dini ekonomiye alet etme çabalarını anlamak mümkün.

Çünkü dini, siyaset başta olmak üzere her türlü dünyevi fesada alet etmişlerdir. Son olarak, bunun örnekleri, AKP hükümetinin Futbol Federasyonu Başkanlığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı seçimlerine fesat karıştırma kalkışmasında görülmüştür. Peki ama bu yazı dizisinin yazılmasına neden olan Avrupa İstikrar Girişimi'ne ne olmaktadır?

Cumhuriyet düşmanlığı suçlamasıyla "mahpus damı"nda yatan, Kayseri'nin Büyükşehir eski Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, Kayserilileri çok çalışkan Protestanlarla karşılaştırıyor ve "Kayseri'yi anlamak için önce Max Weber'i okumak gerek" (S.16) diyormuş.

Cumhuriyet ile uzlaşmayan İslamcı Şükrü Karatepe kendi gönlüyle Protestanlığın kuyruğuna takılıyor. Elbette okudum, birçok kez okudum. Max Weber'i ve onun dalavereci zihniyetini muhteremden çok daha iyi anladığımı sanıyorum. Max Weber de eşeği boyayıp babasına satmak isteyen Kayserililerden biri aslında.

It is possible to understand that Luther, Calvin, Nakshibendi, and Nurcus attempt to use religion for economic purposes. To begin with, they have tried to make religion a tool of many sinister, things including politics. Most recently AKP introduced treachery in the elections of the Turkish football federation and the Chamber of Artisans and Craftsmen. But why would ESI have such intentions?

Kayseri's former mayor who was imprisoned for instigating hate towards the republic compared his fellow Kayserians to hard working protestant and apparently said: To understand Kayseri one must read Max Weber.

Sukru Karatepe, who was not able to make peace with the republic, is latching on the tail of Protestantism. I have of course read Weber many times and I think I understand his twisted mind better than Mr. Karatepe. In fact Max Weber is like the Kayserian who paints the donkey and sells it to his father.

17 February 2006

Title of op-ed: **Dinin ekonomiye alet edilmesi/ Making religion a tool of Economics**

GAZETELERİN köşe yazarlarına, politikacılara ve milletvekillerine tavsiyem: Avrupa İstikrar Girişimi tarafından hazırlanan Kayseri'nin Protestanları konulu raporu www.esiweb.org sitesinden bulup okusunlar.

Raporun tamamı ya da özeti okunduğu zaman, dinin siyasete ve ekonomiye alet edildiği görülecektir. AİG Raporu, Türkiye'nin sanayileşmesinin lokomotifini olarak Nakşibendiliği, Nurculuğu ve Fethullahçılığı göstermektedir. Buradan hareketle, raporun bu üçlü tarafından finanse edildiği de düşünülebilir.

Ama ben işin içinde ABD'nin ılımlı İslam politikası olduğunu düşünüyorum. Zaten AİG raporunda kullanılan terminoloji, daha önce değişik zamanlarda ABD görevlileri, uzmanları ve eski CIA mensupları tarafından kullanılmıştı.

I suggest that columnists, politicians, and MPs read the report which can be obtained at www.esiweb.org. But if you prefer let us read it together. ...

When one reads the report it can obviously be seen that it is being used for economic and political purposes. ESI's report identifies Nakshibendi, Nur and Fetullah movements as the driving force of industrialization.

Thus one might assume that the report is financed by this trio. However I think the United States' "Moderate Islam" politics has a role in this as well. The terminology used in this ESI report is the same as that which has been previously used by American authorities, experts and former CIA employees.

18 February 2006

Op-ed title: Ara Sonuc / Intermediary conclusion

Anlayacağımız, Luther ve Calvin, burjuvazi ile prenslerin dinsel bakımdan ellerini güçlendirmek için Protestanlığı icat etmişler, Max Weber de çağdaş kapitalizmin tellallığını yaparken onları kullanmaktadır.

Avrupa İstikrar Girişimi'nin (European Stability Initiative) Kayserili Protestanlar üzerine yayınladığı rapor, Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve bazı sivil toplum örgütlerinin bu oyundaki tehlikeli ve güdümlü payının çok anlamlı bir tanığı.

In fact Luther and Calvin invented Protestantism in order to strengthen the views of the bourgeoisie and of princes from a religious perspective. Max Weber uses them to defend modern capitalism.

The report published by ESI reveals the games which Turkey is subject to as well as the role played by NGOs in these dangerous games.