



Türkiye’de seks ve güç

Mehveş Evin Akşam

July 10, 2007

Sıkıcı olmak pahasına ‘kadın’ meselesini deşelim bugün... Doğu’da Kadın Kolları teşkilatında çalışan bir hanım bana manzarayı şöyle tarif etmişti: Siyaset bizler için çok zor. Çünkü Anadolu’da siyaset yapan erkeklerin çoğu eğitimsiz, oturup kalkmasını, konuşmasını bile bilmiyorlar. Ama kadınlardan hep iyi eğitilmiş, iş gücü sahibi olmaları bekleniyor. Bu özelliklere sahip olsanız dahi bazen yararlanıyorsunuz.

Siyasete heveslenen kadınların, erkek çeteleri arasında nasıl varılmaya çalıştıklarını düşününce içim daralıyor. Feministler kızacak ama ben, siyasete girme imkanı olup da bunu yapmayan kadınları gayet iyi anlıyorum: Kendinden kat kat niteliksiz erkek sürüleriyle muhattap olup niye vaktini harcasın? Bazılarının bir erkeğin arkasından mutfağı idare etmeyi özellikle tercih ettiklerini, sahneye çıksalar da göze batmayacak şekilde ‘hanımefendi’ portresi çizdiklerini düşünüyorum. Öyle olmasalar zaten ‘sahne yasağı’ geliyor.

Oysa ESI’nın (Avrupa İstikrar İnisiyatifi) yeni raporunda kadın temsiline yerde süründüğü anlatılırken, ‘siyasete girecek niteliğe sahip kadınların az olmasından’ dem vuruluyor. Sadece üniversite mezunu kadın sayısına bakarsanız, evet. Ama siyaseti domine eden erkeklerle karşılaştırırsanız, hayır.

SEKSİ BAŞLIK

Kayseri ve Abdullah Gül örneğinden hareketle ESI’nın geçen yılki ‘İslami Kalvinistler’ başlıklı raporu çok konuşulmuştu. Fakat aynı kurumun ‘İkinci Kadın Devrimi: Feminizm, İslam ve Türk demokrasisinin olgunlaşması’ başlıklı bahsettiğim bu raporu, birkaç köşe yazarı ve Akşam Gazetesi dışında kimsenin ilgisini çekmedi. Bence rapordan pek çok ‘seksi’ başlık çıkartılabilir, tartışılabilirdi... Sırf raporun orijinal isminden (Sex and Power in Turkey) hareketle bir heyecan olur mu diye bekledim, o da olmadı! Dahası ESI, bu raporla kendi rekorunu kırdığını da ilan etti: Bir ayda tam 60 bin kişi siteyi ziyaret etmiş.

Raporda Van Ümraniye, Cumhuriyet’in kızları gibi Kadıköy kadınları da ayrı bir başlık altında ele alınmış, Cumhuriyet mitinglerinde ön saflara koşanlara ‘otoriter feminist’ adı takılmış... Kısaca O.F.’ler diyeceğim bu gruba sadece Necla Arat ve Türkan Saylan değil, Hudson raporuyla haftalarca gündemden düşmeyen Zeyno Baran da dahil edilmiş. Baran’ın pro-militer sözlerinin alıntılanmış olmasından tutun, siyasal İslam’ın yükselişine, kadın haklarının kazanılmış değil, pek çok Avrupa ülkesinden önce verilmiş olmasının etkilerine, herkesi ilgilendiren ve herkesin konuşması gereken konular bunlar. Sadece kadınlar değil, demokrasi üzerine ahkam kesen, bu toplumda yaşayan ve daha iyi bir hayat standardı isteyen herkesin...

BİZİM ÜMİTSİZ EV KADINLARI

- Meclis’te kadın vekil sayısı açısından 119 ülke arasında 114’üncüyüz.
- Cinsiyet eşitsizliği bakımından 115 ülke arasında ise 105’inciyiz
- 3.284 Belediye Başkanı arasından sadece 18’i kadın.
- AB ülkelerine göre Türk ev kadınlarının sayısı 3 kat fazla
- En büyük nedeni, koca baskısından ziyade kreş ve yaşlı bakım evlerinin yetersizliği!